

WERKBLAD



BETHLEHEMKERK DEN
HAAG

Goedemorgen!

- ❖ Wat fijn dat jullie er weer zijn. Met wie ben je samen naar de kerk gekomen?

.....

- ❖ Vandaag gaat de dienst over de **voorbereiding** van het **Heilig Avondmaal**. Waarom zal er speciaal een dienst zijn om het Heilig Avondmaal voor te bereiden?

.....

.....

- ❖ Uit dit Bijbelboek lezen we vandaag:.....
 - ❖ En uit hoofdstuk:
 - ❖ De verzen zijn:



1. Voor de preek

☼ We lezen over een gebed van Paulus tot God voor de gemeente in Efeze. Hij dankt God voor het geloof in de gemeente en hij bidt of God de gemeente de Geest van wijsheid wil geven. Paulus schrijft over

‘verlichte ogen van uw verstand’.

Wat denk je dat dit betekent?

- We mogen leren uit de Bijbel.
- Door de Heilige Geest die in ons werkt mogen we de Heere Jezus beter leren kennen.
- Wat we begrijpen wordt verlicht met hemelse kennis en waarheid;
- a, b en c.

R	V	A	D	E	R	T	E	B	O	A	E	R	J	Z	Y	H	S	
B	C	K	O	O	W	I	J	S	H	E	I	D	Q	N	E	G	O	N
D	U	G	G	P	A	U	L	U	S	F	D	K	E	I	S	O	T	
K	S	O	V	E	R	S	T	A	N	D	B	T	B	L	C	G	H	
K	D	N	H	B	Z	M	E	J	F	W	I	H	X	D	I	D	C	
E	Z	B	I	D	D	E	N	T	A	V	I	C	R	A	E	X	I	
Q	R	Q	J	I	Y	V	R	Z	N	K	K	A	I	N	F	X	L	
P	I	N	H	H	M	B	W	G	N	E	P	M	G	K	E	V	R	
I	K	F	E	L	N	B	J	E	V	K	E	U	C	E	Z	H	E	
X	P	P	Y	G	Q	E	W	E	J	O	T	M	X	N	E	M	V	
V	J	E	X	B	I	N	R	S	J	V	P	M	E	J	P	T	U	
P	W	H	K	N	V	L	Q	T	C	T	D	P	A	G	A	X	B	
E	O	B	S	H	J	B	I	Q	C	S	I	N	N	E	K	F	B	
N	D	L	E	R	E	W	C	E	N	U	I	Q	S	X	U	R	W	
Q	J	C	Q	P	N	X	M	P	H	F	I	O	P	D	F	L	B	
C	E	F	T	R	A	H	U	Q	T	B	R	L	Z	B	M	H	H	
Y	D	L	I	E	F	D	E	M	H	P	I	W	L	M	W	H	H	
Z	J	M	M	A	U	Q	J	D	S	D	Y	L	I	W	W	H	M	

- BIDDEN
- GEEST
- HART
- LIEFDE
- PAULUS
- VERSTAND
- DANKEN
- GEMEENTE
- HEILIGEN
- MACHT
- VADER
- WERELD
- EFEZE
- GOD
- KENNIS
- OGEN
- VERLICHT
- WIJSHEID

2. Tijdens de preek

☼ Het thema van de dienst is danken en bidden. Waar dankt Paulus voor en waar bidt hij om? Schrijf maar een aantal woorden in de woordenwolk op!



☼ Volgende week wordt het **Heilig Avondmaal** gevierd. Ook al mag je nog niet aan de tafel zitten, toch kan ook jij hiernaartoe leven. Lees de voorbeelden maar door en kruis aan, wat jou het meeste aanspreekt. Dat mogen natuurlijk ook alle punten zijn:

- Denk eens na over wat jij doet en denkt. Zijn er dingen die je doet (of denkt) wat anderen, jezelf of God pijn doet?
- Bid tot God en vraag of Hij je wilt vergeven en of Hij je wilt helpen veranderen.
- Praat met je ouders of vriendjes en vriendinnetjes over het Heilig Avondmaal en vergeving.



3. Kleurplaat



Praat thuis na over wat het Heilig Avondmaal precies is, waarom we het vieren en waarom het belangrijk is om je hierop voor te bereiden. Dit filmpje kan hier verduidelijkt de betekenis van het Heilig Avondmaal voor kinderen:

<https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/avondmaal.html>