

# WERKBLAD

BETHLEHEMKERK DEN HAAG

ZONDAG 2 MAART 2025



## 1. Voor de preek

*Welkom in de kerk!*

*Vandaag is er een voorbereiding op het heilig  
avondmaal.*

*De lijdenstijd is begonnen*

*Het is vandaag de .....e L.....zondag*

Wat denk je? Wat hebben deze **twee dingen** met elkaar  
te maken?

.....  
Wat lezen we vandaag uit de Bijbel?

.....  
lezen we uit het oude of nieuwe testament?

- oude testament
- nieuwe testament

- waar was Paulus toen hij de brief aan Efeze schreef?

- in een schip
- in de gevangenis
- in zijn huis in Rome

## 2. Tijdens de preek

Schrijf op welke woorden je lastig vindt:

### Koninkrijk van God



#### HORIZONTAAL

- 4 blij
- 6 aardig zijn
- 8 houden van je medemens
- 9 geen leugen
- 10 vreugde

#### VERTIKAAL

- 1 geen ruzie
- 2 eerlijkheid
- 3 jonge mensen
- 5 meer dan je nodig hebt
- 7 redder

Let op: de letter ij wordt als twee letters geschreven

# REBUS



-n



H+



-p



-it



-w



-ur



Wat betekent nederigheid?

.....

Wanneer heb jij geen geduld meer? Kun je een voorbeeld noemen?

.....

Hoe legt de dominee het woord zachtmoedigheid uit?

.....



### 3. Na de preek

