

Werkblad



ZONDAG 23 MAART 2025

Voor de preek

Hoi, fijn dat je weer in de kerk bent vandaag!

Welke dominee is er vandaag?

Heb jij wel eens een smoesje verzonnen om niet naar school te hoeven? Zo ja, wat was jouw smoesje?

Stel je voor dat je een feestje geeft en iedereen die je uitnodigt heeft een smoesje om niet komen naar je feestje. Hoe zou jij je dan voelen? Teken hieronder hoe je je dan voelt.



Tijdens de preek

Pak je Bijbel erbij en lees Lukas 14: 15-24.

Het gaat hier over een man die allemaal mensen uitnodigde voor een grote maaltijd.

Teken/schrijf hieronder de uitnodiging voor dit grote feest.



Komen de mensen die zijn uitgenodigd naar het feest? Kleur het rondje bij het goede antwoord

- Ja, ze komen allemaal
- Er komen er een paar
- Nee, er komt niemand

Noem een reden om niet naar het feest te komen (kijk bijvoorbeeld in vers 20)

Lees vers 21. Wie moet de dienaar naar het feest brengen?

a _____ en v _____ en

k _____ en b _____

Tijdens de preek

In vers 22 staat dat er nog plek over is. Wat moet de dienaar nu gaan doen?

Lees vers 24. Mogen de mannen die waren uitgenodigd voor het feest nog komen?

- Ja
- Nee

Waarom zou Jezus dit verhaal aan de Farizeeën vertellen denk je? Als je dit een lastige vraag vindt, lees dan eens vers 7 en vers 11.

Wat kun jij van dit verhaal leren?

De dienaar van de koning
moet alle mensen naar binnen
brengen. Help jij hem?

Gebruik voor iedere man een
andere kleur.

Succes!

